

NAMEN EN NUMMERS

TIJDELIJK MONUMENT VOOR EEN ONEINDIG VERLIES

PERSBERICHT

Amsterdam, *datum*

Persoonlijke herdenking Joodse slachtoffers Oosterparkbuurt

Op 4 mei 2015 is het Kastanjeplein in Amsterdam-Oost ingericht als unieke ontmoetingsplek om de Joodse slachtoffers te herdenken die uit de Oosterparkbuurt werden weggevoerd naar concentratiekampen. Bezoekers bouwen zelf mee aan een stratenmonument waar om 20.00 uur een gezamenlijke herdenking plaatsvindt.

Welke Joodse slachtoffers woonden in uw straat? Of zelfs in uw huis? Tijdens de tweede wereldoorlog werden 5500 Joodse bewoners van de Oosterparkbuurt uit hun woningen gehaald en weggevoerd naar concentratiekampen.

Uniek en persoonlijk herdenken

Om deze mannen, vrouwen en kinderen op persoonlijke wijze te herdenken, bouwt kunstproject Namen en Nummers op 4 mei op het Kastanjeplein een houten plattegrond van de Oosterparkbuurt. Daarin komen – op het voormalige adres – de naambordjes te liggen die deelnemers zelf maken voor een Joods slachtoffer dat zij kiezen uit een archief ter plaatse (*bron: www.joodsmonument.nl*).

Bouw mee aan monument

In de loop van 4 mei ontstaat zo een tijdelijk, zelfgemaakt monument waar om 20.00 uur een gezamenlijke herdenking plaatsvindt.

Programma van 11:00 - 20:15 uur

- 11:00 - 11:30: Koorgezang
- 11:30 - 18:00: Naambordjes maken en bouwen stratenmonument
- 19:30 - 20:00: Vijf zangkoren en dansperformance
- 20:00 - 20:15: Twee minuten stilte en bloemen leggen

Noot redactie

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met initiatiefnemer Ida van der Lee via 06 41382831 of per e-mail: ida@idavanderlee.nl

Website: www.namenennummers.eu